

Vraag het aan Morya



Je kan leren van de ander

“Als je bijvoorbeeld ziet hoe een ander een bepaald werk doet, kan je daar proberen van te leren voor jezelf. Je moet het niet doen om de ander te zien in zijn werk en om dan zogezegd lovende woorden te vinden die goed zijn voor de ander. Dat kan je natuurlijk doen, maar je moet het op de eerste plaats proberen te zien binnen je eigen leven.

Kijk dus naar de ander om te leren over je eigen leven en om te weten hoe je iets beter kan doen of gemakkelijker of juist. Dus stel vragen, wees open voor het werk van de ander en leer eruit.

Je kan van iedereen leren want iedereen draagt in zich een zekere schoonheid en een zekere vreugde. Iedereen draagt in zich een zekere mogelijkheid die hij of zij tot uitwerking heeft gebracht waar jij misschien nog niet aan toegekomen bent. Want het leven is heel ruim. Er zijn duizenden soorten werk op deze aarde. Er zijn duizenden soorten en manieren om bezig te zijn met een bepaald iets. Je kan dus altijd iets bijleren. Je kan altijd verder gaan in het ontdekken van het leven.”

A handwritten signature in blue ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hfst 11: ‘De aarde is een schakel binnen een geheel van evoluties’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 441

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


